

Activiteiten in de Muiderkerk

Deze (gratis) activiteiten zijn bedoeld om de onderlinge band in de gemeenschap van de Muiderkerk te versterken, en uiteraard zijn belangstellenden van harte welkom!

GASTVRIJHEID

Exposities - In de kerkzaal wordt geregeld werk van kunstenaars uit de buurt tentoongesteld. In de nieuwsbrief en op de website wordt de wisselexpositie besproken.

Contactpersoon: Jannette Weeteling, jweeteling@hotmail.com, 020 6939260.

Open kerk - Op de meeste zaterdagen van 11:00-13:00

leder die dat wil kan dan in de kerk een rustmoment vinden, een tentoonstelling bekijken, een kaarsje aansteken, een overweging in het voorbedenboek schrijven, of een gesprek aangaan met leden van onze gemeente. Soms is er live muziek. Als 'het bord' buiten staat bent u hartelijk welkom! Informatie: Helena Vethanayagam, 06 48814227

Open maaltijd - Ook dit seizoen is er weer een open maaltijd voor gemeente en buurt: eten en elkaar ontmoeten in de kerkzaal.

Geen opgave vooraf nodig. Kosten: 4 euro.

Data: Elke 2e woensdag van de maand, 18:00 - 19.30 uur.

Contact: Sjoukje van der Laan, 06-54793420

Oriëntatie op christelijk geloof in deze gemeente – je overweegt je aan te sluiten bij de Muiderkerk.

Als vriend? Als lid? Wil je belijdenis doen, gedoopt worden? Dan is het goed om met anderen hierover te praten. En over de diensten, hoe zit deze gemeente in elkaar, waaraan kun je meedoen? En geloofsinhoud: kerk, diaconie, heilige geest, Jezus, God met zoveel namen, doop, belijdenis – wat kunnen we weten, wat staat ons te doen? Als er enkele belangstellenden zijn plannen we een aantal bijeenkomsten. Informatie en aanmelding bij ds Greteke de Vries, predikant@muiderkerk.nl, 06 103 25 127.

Tekenclub - Op maandagmiddag kun je komen tekenen, onder begeleiding van tekendocent Jannette Weeteling. Elke middag begint met een korte uitleg en opdracht, waarna zowel in groepjes als individueel kan worden gewerkt. Voor alle leeftijden.

Data: Elke maandagmiddag, 16:00-17:30 uur

Contact: Jannette Weeteling, jweeteling@hotmail.com, 020 6939260.

Deelname: 1 euro per keer, voor de materialen

SAAMHORIGHEID

Geloofsgespreksgroepen bij leden thuis

Zeker ook voor nieuwe belangstellenden een goede manier om anderen te leren kennen. In een geloofsgespreksgroep (met max 8 deelnemers) spreken we over verbindingen tussen het dagelijks leven en ons geloof. De thema's worden aangedragen door de leden van de groep. We beginnen met een eenvoudige maaltijd, daarna bespreken wij een thema, kan ook een preek zijn die in de Muiderkerk gehouden is, we lezen een Bijbeltekst en zoeken met elkaar de verdieping.

Plaats: bij een gemeentelid thuis.

Groep 1: onder leiding van Leo Hagedoorn, leohagedoorn@yahoo.com, 06 1916376, vanaf maandag 28 september, 18.00 uur, daarna laatste maandag van de maand.

Groep 2: onder leiding van Maja Boomsma en Janny Barends, vanaf maandag 14 oktober, 12.30 – 14.45 uur, iedere tweede maandag van de maand. Informatie: Maja Boomsma-De Jong, majabdej@hotmail.com, 06 22854713

Oecumenische gesprekskring - Leden en vrienden van verschillende kerken uit Amsterdam Oost ontmoeten elkaar maandelijks rond een boek of artikelen. In 2024 / 2025 lezen we artikelen uit Volzin – magazine voor religie en samenleving. Met ds Greteke de Vries.

Data: Donderdag 19 september, 15.30-17 uur, Muiderkerk, 17 oktober, 21 november, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 24 (!) april, 15 mei,

Contact: Jan Dijkhuizen - j.dijkhuizen@hccnet.nl, 06 573 56 845

Plusmiddag - De Muiderkerk heeft de zogeheten plusmiddagen. Ze worden doorgaans op de derde vrijdagmiddag van de maand gehouden. De bedoeling ervan is tweeledig: een + die wat toevoegt aan het geestelijk leven. En een + die wat toevoegt aan het gemeentelven.

Het is in de middag en de doelgroep is niet meer in het arbeidsproces actief. Het thema is divers. Bijdragen van gemeenteleden worden op hoge prijs gesteld. Bijvoorbeeld een verre reis, genealogisch onderzoek in de familie, een eigen productie, een boek dat tot de verbeelding spreekt. Soms een concert, soms een film.

Vanaf september 2024 staat een verblijf in Lesotho, een boek van een gemeentelid, een animatiefilmje van een gemeentelid op het programma en op 20 december houden we een kerstmiddag met o.m. ds Wessel Stoker met kunsthistorische bijdrage. Kijk op de website voor het actuele programma.

Data: 20 september, 18 oktober, 15 november, 17 januari, 21 februari, 21 maart, 16 mei, 20 juni.

Informatie: Marianne van den Tol, 06 337 94 808

PKA0-leeskring - Lezers uit de Elthetkerk en de Muiderkerk bespreken ongeveer eens per zes weken een literair werk naar keuze. Plaats: bij deelnemers thuis.

Contact: Janny Barends, 06 410 39 202

Zoomgroep – Overgehouden aan de coronatijd: een online-gespreksgroep. Ideaal voor wie 's avonds de deur niet uit wil of wie buiten Amsterdam woont. We bespreken samen, elk vanaf onze eigen plek, van achter onze eigen computer, delen uit het boek *Wie zeggen de mensen dat ik ben* van Willem Jan Otten.

Data: dinsdagavond 20.30-22 uur, 10 september, 1 (!) oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni. Wie zich opgeeft, graag per mail krijgt, een link toegestuurd.

Contact: Greteke de Vries, predikant@muiderkerk.nl, 06 103 25 127

DIVERSITEIT

Nagesprek – met het oog op nieuwe Nederlanders is er maandelijks een gesprek na de dienst. Welke vragen hebben zij? Ook anderen zijn welkom.

Data, zie dienstrooster, op de eerste pagina's van dit boekje.

Taalcafé - Het taalcafé is een plaats om spreekvaardigheid te oefenen voor iedereen die het Nederlands als tweede taal heeft. We werken met thema's en de actualiteit, een variatie aan werkvormen en onderlinge uitwisseling. Opgeven is nodig.

Data: Elke vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur

Contact en opgave: Sjoukje van der Laan, 06-54793420

Bijzondere activiteiten

Vredesdialoog - Dialoog in Actie, Breed Interreligieus Overleg en de Muiderkerk organiseren in de Vredesweek 2024 een Vredesdialoog rond het thema **Samen voor vrede! Nu!**

Dinsdag 17 september 2024, 19.00 – 22.00, Muiderkerk

Meer informatie en aanmelden: info@dialoginactie.nl

Is toenemende militarisering de weg naar vrede tussen Oekraïne en Rusland, tussen Gaza en Israël? We hebben op deze vraag niet op voorhand een antwoord. Wel baart het ons zorgen hoe de retorieken van de oorlogen doorwerken in onze buurt in conflicten tussen mensen van verschillende bevolkingsgroepen, of juist door weg te kijken van de actualiteit. Dat vinden wij gevaarlijke ontwikkelingen. In deze Vredesdialoog laten we ons inspireren door twee sprekers die gerechtigheid en vrede zoeken zonder de valkuil van spiralen van geweld – en misschien kunnen we de publieke opinie beïnvloeden. **Sprekers** zijn:

Martijntje Smits, techniekfilosoof en ingenieur, actief bezig met Vredesvraagstukken, o.a. rond Rusland-Oekraïne;

en *Aissa Zanzen*, bestuurskundige en Islamkenner, actief betrokken bij maatschappelijke vraagstukken zoals polarisering, islamofobie en het conflict Israël-Gaza.

Spirit of Amsterdam – City Festival in Holy Places. The Spirit of Amsterdam is het 3-daags stadsfestival waarin cultuurmakers, gebedshuizen en maatschappelijke organisaties je verrassen met een mix van muziek, kunst, cultuur en rituelen. Elk programma heeft een maatschappelijk doel. In de Muiderkerk verzorgt theatermaakster Ekatarina Levental twee voorstellingen, om 15 uur en 20.00 uur. Na de eerste voorstelling, waar we hopen dat er ook veel buurtbewoners komen, organiseren we samen met het stadsdeel een Lopend Vuurtje dialoog over de voorstelling. Meer informatie volgt. Datum: zaterdag 23 november, middag / avond.

Contact: Greteke de Vries, predikant@muiderkerk.nl, 06 103 25 127

Korenfestival – Honderden bezoekers komen genieten van zo'n 18 koren uit Amsterdam en omstreken. Ook dit jaar is de diversiteit groot: van kinderkoor tot seniorenkoor, van Diemen tot Duivendrecht, van cantorij tot buurtkoor, van 4 jaar tot 80+, van Bach tot Bacharach!

Datum: 10 mei 2025 vanaf 10.30 uur

Contact: Geert Willem Schul, Korenfestival@muiderkerk.nl.

Keti Koti Dialoog ontbijt – Sinds 2004 in de Muiderkerk op 1 juli. Met witte en zwarte Nederlanders en alle kleuren daar tussen in aan tafel, uitwisselen van persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens, en zo stil staan bij hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden.

Datum: 1 juli, 9.00 -12 uur

Informatie: www.ketikotitafel.nl

Contact: Tineke Kamstra, scriba@muiderkerk.nl

